

Aan de Eerste kamer van

De Staten Generaal

Den Haag,

Vrijdag 27 maart 2026

Geachte senatoren,

Ieder mens is van waarde en heeft recht op een menswaardig bestaan. Als predikant en gemeentelid van een Nederlands-Arabische kerk in Utrecht, merk ik iedere dag opnieuw hoeveel nood er is. We moeten stappen zetten die mensen aan het werken, leven en leren krijgen.

Daarom vraag ik u geen steun te geven aan de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Juist nu zijn medemenselijkheid en bescherming nodig, geen verdere verharding.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e