

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Date: Sunday, April 26, 2026, 8:39 AM
To: "postbus@eerstekamer.nl" <postbus@eerstekamer.nl>
Subject: De Poorten Open

Attachments:

De_poorten_open_ 5.1.2.e

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e@hotmail.nl. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Geachte belanghebbende,

In de bijlage heb ik geschreven over het **gevaar** van de instroom van asielzoekers.

Met een vriendelijke groet,

van de familie 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

DE POORTEN OPEN

Aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer

I. HET PAARD

Tien jaar belegering. Geen doorbraak. De muren van Troje hielden stand.

Toen bedachten de Grieken iets beters dan kracht.

Een geschenk. Een gigantisch houten paard. Soldaten erin verstopt. De Grieken deden alsof ze zich terugtrokken. Schepen weg. Kamp verlaten. Oorlog voorbij.

De Trojanen, uitgeput van tien jaar strijd, haalden het paard naar binnen. Feest. Wijn. Ontspanning. Ze waren verlost.

Cassandra schreeuwde. Ze had een gave: altijd gelijk, nooit geloofd.

's Nachts kwamen de soldaten uit het paard. De poorten gingen open. Troje brandde voor de dageraad.

“Het Paard van Troje staat niet in een geschiedenisboek. Het staat voor onze deur.”

Het verhaal is tweeduizend jaar oud. De strategie is tijdloos. Brute kracht verliest van slim bedrog. Vermoeidheid maakt blind. En een geschenk dat te mooi lijkt, is dat nooit.

II. HET PLAN

De EU-Resolutie van Straatsburg. Resolutie 1743, definitieve versie 2010. Opgesteld, ondertekend, uitgevoerd.

Niet in het geheim. Gewoon in het openbaar. Wie keek er naar?

Jaarlijks één miljoen asielzoekers opnemen. Gepubliceerd als beleidsdoel. Niet de panische uitkomst van een crisis. Het **plan**.

En dat plan begon eerder. 1975. De oliecrisis. Autoloze zondag. Benzinebonnen. Europa op de knieën voor OPEC. Diverse landen tekenden akkoorden. Olie in ruil voor open grenzen. Markten in ruil voor mensen.

De stroom die daarna aankwam bestond voor het overgrote deel uit mannen. Tussen de achttien en vijfendertig jaar. Zonder documenten. Zonder verleden. Met toekomst.

Dat noemen wij kwetsbare vluchtelingen.

Mannen die de oorlog ontvluchten nemen hun vrouw en kinderen mee. Mannen die alleen komen, gaan naar de oorlog toe.

5.1.2.e



Spandoek in een Nederlandse stad. Wetboek van Strafrecht artikel 100. Geen opiniemaker. Gewoon een burger die rekende.

III. HET EERSTE BLOED

Kaïn en Abel. De eerste zonen van Adam. Beiden brachten een offer. Alleen het offer van Abel werd aanvaard.

Kaïn kon dit niet verdragen. Jaloezie vreet van binnenuit. Het gevolg: de eerste moord in de menselijke geschiedenis.

De les is niet ingewikkeld. Afgunst vernietigt. Wie niet kan verdragen dat een ander gelijk heeft, kiest voor het zwaard in plaats van de spiegel.

Wij zien dit patroon terug in elke beschaving die zichzelf heeft opgeblazen. Niet aangevallen van buitenaf. Opgegeten van binnenuit. Door leiders die hun ego boven het volk plaatsten.



Islamitische miniatuur: Kaïn en Abel — het eerste bloed, door jaloezie en bedrog.

IV. AAN TAFEL

Davos, 2003. George Soros en de toenmalige Turkse premier Erdoğan aan tafel. Samen met Mabel, op dat moment nog in omgang met een veroordeelde drugsbaron.

Grote besluiten worden niet genomen in plenaire zalen. Ze worden genomen aan kleine tafels, zonder camera's, zonder verslaggevers. Wel met consequenties voor iedereen.

Een foto doet meer dan duizend woorden.



Davos, 2003. 5.1.2.e en Erdoğan aan tafel — op hetzelfde moment dat het EU-migratiebeleid vorm kreeg.

V. KARAKTER

Meneer Van Baarle. Wij ontmoetten elkaar kort. Donderdag 26 maart, voor de Tweede Kamer.

U vertegenwoordigt dit land. U bent gekozen door dit volk.

Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. Een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Dat is geen politieke stelling. Dat is tweeduizend jaar oud.

Het beleid dat u verdedigt heeft Nederland kwetsbaarder gemaakt. Niet rijker. Niet veiliger.
Kwetsbaarder.

Hou mensen bezig met chaos, partijschappen, voetbal en geld — en ze zien de werkelijkheid niet meer. Dat is geen theorie. Dat is bestuursstrategie.

**Mannen die vrouwen en kinderen horen te beschermen, houden ze dom voor eigen gewin.
Dat is het verraad waar wij het over hebben.**

De poorten gingen open. Niet uit naïviteit.

Uit keuze.

Nederland is niet veroverd met geweld. Het werd binnengehaald als geschenk.

En de mensen die de waarschuwingen hoorden, werden weggezet als bang, dom of gevaarlijk.

Wij zijn dat niet. Wij zijn wakker.

De vraag is nu: bent u het ook?

BRONNEN

De Resolutie van Straatsburg — E.J. Bron

<https://ejbron.wordpress.com/2015/02/15/de-resolutie-van-straatsburg/>

EU-resolutie 1743 (definitieve versie, 2010) — E.J. Bron

<https://ejbron.wordpress.com/2018/01/07/eu-resolutie-1743-definitieve-versie-2010/>
