

Mevrouw de voorzitter,

Wie goed doet, goed ontmoet.

Het is een gedachte die wortelt in de Bijbel,

maar ook een gedachte die door velen herkend wordt.

Ik vind hem passend voor de herdenking van het leven van Greet Prins.

Ik begin bij het tweede deel van die wijsheid, 'goed ontmoeten'.

U en ik zagen haar bij haar laatste optreden hier in deze Kamer.

Haar aanwezigheid relativeerde veel van waar die dag veel meer aandacht naar uit ging.

Haar laatste woord in deze zaal, zeer passend voor een zo positief ingesteld mens als Greet Prins, was: 'voor'.

Ook op die dag was ze aanwezig zoals we haar kennen.

Betrokken en scherp als altijd.

Ze had prachtige kleding aan en was tot in de puntjes verzorgd.

Ik noem die uiterlijkheden omdat ze in dit geval betekenen dat anderen daar veel tijd en aandacht in moeten hebben gestopt.

Dat duidt op liefde om haar heen.

Heel veel liefde.

Je kon er aan zien dat Greet Prins ook goed heeft ontmoet.

Zij stond altijd klaar voor anderen.

U en haar familie stond klaar voor haar.

Dat zag ik aan veel meer dingen.

Aan de zorg en de aandacht van haar fractiegenoten.

Aan de warmte van senatoren van andere fracties.

En dat zag ik ook aan de talloze kleine attenties van uw medewerkers.

Van de bodes tot en met de portier en de mensen van de bewaking en de griffie.

Dat Greet Prins haar werk tot op het allerlaatst zo goed heeft kunnen doen, had ook alles met hen te maken.

Ik vraag u een woord van bewondering en dank aan alle medewerkers hier in de Eerste Kamer over te brengen.

Ik leerde Greet Prins kennen toen ze hier in de Eerste Kamer lid werd.

Vanuit mijn toenmalige functie als politiek adviseur kwam ik vaak langs met onmogelijke verzoeken voor de behandeling van coronagerelateerde onderwerpen.

Ik vond altijd een luisterend oor.

Maar tegelijkertijd stond ze voor de eigenstandige positie van de Eerste Kamer.

En dus ging ik ving ik soms bot en ging ik onverrichterzake terug naar het ministerie.

Daar moest ik dan zeggen dat het zo toch niet werkt.

Zoals het hoort in een democratie.

Greet Prins groeide op in de politieke traditie die staat voor het nemen van verantwoordelijkheid.

Ze leefde vanuit waarden als compassie, medemenselijkheid, warmte en respect.

Omzien naar elkaar is het fundament van goed samenleven, vond zij.

Zij heeft aan dat fundament bijgedragen waar ze kon.

Voorzitter,

U heeft al heel veel gezegd over wat ze in haar lange en indrukwekkende carrière tot stand heeft gebracht.

Ik wil daar toch nog een paar dingen uitlichten.

Als directeur Vernieuwing voor het UWV voerde ze het programma 'Dossier wordt mens' door.

U noemde dat al kort.

Dat programma ondersteunde liefst 20 duizend medewerkers om met andere ogen naar hun werk te kijken.

Denk vanuit de mensen, bracht ze hen bij.

En begin vanuit vertrouwen, niet vanuit wantrouwen.

Dit alles speelde ruim voor bijvoorbeeld de problemen rond de kinderopvangtoeslag.

Waren er in die tijd maar meer Greet Prinsen geweest!

En hadden we maar beter naar ze geluisterd!

Toen ze bestuursvoorzitter werd bij Philadelphia,
de zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking,
bond ze intern de strijd aan met juristen die moeilijke formuleringen
gebruikten.

Aanvankelijk werd haar verteld dat het echt niet simpeler kon.

Dat vond ze onzin en daarin kreeg ze ook gelijk.

Dit punt is nog steeds actueel.

Iedereen die actief is in een bestuurlijke rol rondom de overheid
zal dat herkennen.

Bindt de strijd daartegen aan!

Voorzitter,

U heeft al veel gezegd over haar belangrijke bijdragen binnen en buiten deze Kamer.

Wat mij nog van het hart moet, is het volgende.

Toen Greet Prins scherp, en steeds scherper, moest gaan kiezen tussen haar vele bezigheden, toen heeft ze uiteindelijk gekozen voor haar werk hier, in de Eerste Kamer.

Dat lijkt me een niet mis te verstaan compliment voor dit instituut en het werk dat hier gedaan wordt.

Wie goed doet, goed ontmoet,

en Greet Prins deed goed.

Daar mag Nederland haar zeer dankbaar voor zijn.

En ze heeft gelukkig ook heel goed ontmoet.

Ik wens allen hier aanwezig, en zeker ook de familie Prins,

- haar man, dochter, zoon en kleinkinderen –

de kracht toe om dit grote verlies een plek te geven.

We houden ons vast aan de dierbare herinneringen.

Haar geboortenaam Grietje betekent 'parel'.

Laten we zo aan haar terugdenken.

Dank u wel.