

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@live.nl>
Date: Sunday, April 12, 2026, 11:01 PM
To: "postbus@eerstekamer.nl" <postbus@eerstekamer.nl>
"ek.secretariaat@eerstekamer.nl" <ek.secretariaat@eerstekamer.nl>
"gl-pvda@eerstekamer.nl" <gl-pvda@eerstekamer.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@gmail.com>
5.1.2.e <5.1.2.e@gmail.com>
5.1.2.e <5.1.2.e@student.rug.nl>
5.1.2.e <5.1.2.e@outlook.com>
Subject: Belangrijke beslissingen de komende dagen i.v.m. menselijkheid en rechtvaardigheid: onze bijdrage

Attachments:

Brief voor Min. B. van den Brink (CDA).docx

Sommige mensen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van 5.1.2.e @live.nl. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Geachte griffie van de Eerste kamer, geachte voorzitter van de eerste kamer, mevrouw Vos,

Stichting Leven met de Aarde heeft de minister voor asiel en integratie een brief geschreven, omdat wij vinden dat hij zich niet mag verschuilen achter slechte wetgeving uit het verleden. Er verkiezingen geweest en we hebben nu een andere regering.

Wij vragen u vriendelijk deze brief in kennis te stellen van alle eerste Kamerleden, zodat zij wat wij schrijven kunnen lezen en mee kunnen nemen in hun overwegingen. Omdat het gaat om integraal beleid is het verstandig dat alle commissies zich betrokken voelen/ betrokken zijn.

Wij doen een beroep op alle eerste Kamerleden om zich niet te verschuilen achter verkeerde beslissingen uit het verleden.

Wij zijn bereid om e.e.a.. toe te lichten. Dit geeft aanleiding tot een groot project dat voeding geeft aan verbondenheid in gelijkwaardigheid.

In de bijlage treft u onze brief aan de minister

Met hartelijke groet en hoogachting,

namens stichting Leven met de Aarde

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

tel 5.1.2.e

.-.-.

Etten, 11 april 2026,

Geachte minister Bart van den Brink,

In ons verdeelde land heeft u de taak de wet uit te voeren. Wij moeten met elkaar ruimte bieden aan de “Vreemdeling” in ons land. U weet net als velen, dat ieder mens voor God gelijkwaardig is. Ieder heeft recht op liefde, vrede en een goede plek.

Ik wil u graag laten weten wat ik signaleer en wat een oplossing kan zijn.

Gisteren zijn wij, gemeenteleden in de Klavertje vier kerkgemeenschap, deelgenoot geweest in het Kerkasiel in Kampen. Al bijna 5 jaar is een familie, drie kinderen met hun ouders, opgesloten in de kerk de “Open Hof”, omdat zij uitgezet worden zodra zij de kerkdienst verlaten. Wij waren een groep uit Etten, Terborg, Ulft, Zeddum, 's-Heerenberg, Gendringen. Het thema van onze dienst was “Buig NIET”. **Vanaf 21 november 2024 biedt Open Hof in Kampen kerkasiel aan de familie ^{5.1.2.e} Het gezin woont bijna twaalf jaar in Nederland. Het dreigt nu alsnog te worden uitgezet naar Oezbekistan. De kinderen ^{5.1.2.e} (21), ^{5.1.2.e} (15), ^{5.1.2.e} (11) en ^{5.1.2.e} (4) zijn echter volledig geworteld in Nederland. Sinds 21 november 2024 wordt in Open Hof dag en nacht, 24 uur per dag, een kerkdienst gaande gehouden. Ruim 320 voorgangers, 240 vrijwilligers, 90 muzikanten en duizenden bezoekers bieden zo bescherming aan het gezin ^{5.1.2.e}**

U heeft vast wel eens in deze Open Hof kerk gekeken. Het gezin is al 12 jaar in Nederland. De jongsten zijn hier geboren. U moet de wet uitvoeren, wij hebben regels, maar wat let u om niet te buigen voor deze wetten? U kunt, nee moet, omwille van de C in uw partijnaam, een andere, betere wet formuleren. Alles op alles zetten om alle landen veilig te houden, dichtbij en veraf.

Ik zou voorstellen de ontheemden en vluchtelingen op te vangen in een systeem dat voor ons meerdere oplossingen biedt.

In de eerste plaats, mensen willen wel vluchtelingen opvangen, (ook zij die roepen AZC weg ermee!) maar niet zoveel op één plek. Het is wetenschappelijk aangetoond, dat opvang in grote groepen, op afstand van onze eigen gemeenschappen, geen gelukkig leven en ook geen gezond leven tot gevolg heeft. Het leidt tot eenzaamheid en criminaliteit.

1. Zorg ervoor dat de COA vooral kleinschalige opvang financiert, in plaats van alleen de grootschalige opvang. Dit is beter voor de vluchtelingen en voor onze gemeenschappen. Dan kunnen wij de mensen makkelijker een waardevolle plek geven in ons midden. De gemeenten zijn nu gedwongen in te zetten op grootschaligheid, omdat er anders geen financiering is. Daar moet een einde aan komen.
2. Ieder mens moet vrijelijk kunnen bewegen en leven waar hij wordt geroepen, wil leven, onder de hemel.
3. De mensen die hier zijn kunnen ons helpen bij de biodiversiteitscrisis, klimaatcrisis, arbeidscrisis, brandstofcrisis, ruimtecrisis en nog meer op te lossen.

Wij stellen voor een netwerk voor gastvrijheid en zinvolle arbeid in te richten, waarin opgenomen alle plekken waar op een gezonde manier met vrijwilligers voedsel wordt geproduceerd. Dit zijn Herenboeren, Voedselbossen, mensen op “Land van ons” en zo meer. Dit netwerk verbinden we met lange afstandspaden. Te voet en op de fiets kun je van de ene plek naar de andere. Bij deze plekken, met duurzaam gezond voedsel, zorgt u in samenwerking met de betrokkenen en mensen in de omgeving voor goede huisvesting. De centra voor gastvrijheid en heilzaam leven, worden gerund door betrokken deskundigen, die ook voor mensen met een GGZ achtergrond een goede begeleiding kunnen geven. Ieder die logeert, helpt mee op het land, bij de groenten- en fruitproductie en de distributie en verwerking. Dit netwerk wordt gesteund door de fietsersbond, lange afstandspaden en Leger des Heils, GGZ, Asielkerken, diaconieën, e.d., een groot groeiend netwerk voor gastvrijheid en vrijheid en eenzaam leven. Deelnemers in dit netwerk moeten goed herkenbaar zijn en betrouwbaar, als voorheen ook kloosters en scholen waren. Neem als voorbeeld het oude St Joseph ziekenhuis in Groningen. Daar leven nu 250 mensen in sociale gezonde samenhang.

Ik verwacht dat u hiermee een eind maakt aan alle regels die ons verder afbrengen van humaniteit. Dat u onmenselijkheid en niet sociaal gelijkwaardig gedrag en behandeling afzweert in naam van de mensheid, inclusief de Christenheid. Heb vertrouwen dat mensen heel graag goed samen leven en elkaar willen leren kennen, elkaar in waarde willen laten. Als u dit niet doet, gaan veel levens en veel talent verloren. Zal ons land verder afglijden in verdeeldheid.

Zorg er voor dat de familie in de Open Hof Kerk Vrij kan worden en eindelijk weer kan gaan leven.

Ik, wij reken(en) op u. Wij zijn altijd bereid mee te denken en mee te werken.

Met hartelijke groet namens Stichting Leven met de Aarde

5.1.2.e [redacted] (secretaris)

5.1.2.e [redacted]

5.1.2.e [redacted]

Tel 5.1.2.e [redacted]

Etten, 11 april 2026,

Geachte minister Bart van den Brink,

In ons verdeelde land heeft u de taak de wet uit te voeren. Wij moeten met elkaar ruimte bieden aan de "Vreemdeling" in ons land. U weet net als velen, dat ieder mens voor God gelijkwaardig is. Ieder heeft recht op liefde, vrede en een goede plek.

Ik wil u graag laten weten wat ik signaleer en wat een oplossing kan zijn.

Gisteren zijn wij, gemeenteleden in de Klavertje vier kerkgemeenschap, deelgenoot geweest in het Kerkasiel in Kampen. Al bijna 5 jaar is een familie, drie kinderen met hun ouders, opgesloten in de kerk de "Open Hof", omdat zij uitgezet worden zodra zij de kerkdienst verlaten. Wij waren een groep uit Etten, Terborg, Ulft, Zeddam, s-Heerenberg, Gendringen. Het thema van onze dienst was "Buig NIET". Vanaf 21 november 2024 biedt Open Hof in Kampen kerkasiel aan de familie ^{5.1.2.e} Het gezin woont bijna twaalf jaar in Nederland. Het dreigt nu alsnog te worden uitgezet naar Oezbekistan. De kinderen ^{5.1.2.e} (21), ^{5.1.2.e} (15), ^{5.1.2.e} (11) en ^{5.1.2.e} (4) zijn echter volledig geworteld in Nederland. Sinds 21 november 2024 wordt in Open Hof dag en nacht, 24 uur per dag, een kerkdienst gaande gehouden. Ruim 320 voorgangers, 240 vrijwilligers, 90 muzikanten en duizenden bezoekers bieden zo bescherming aan het gezin ^{5.1.2.e}

U heeft vast wel eens in deze Open Hof kerk gekeken. Het gezin is al 12 jaar in Nederland. De jongsten zijn hier geboren. U moet de wet uitvoeren, wij hebben regels, maar wat let u om niet te buigen voor deze wetten? U kunt, nee moet, omwille van de C in uw partijnaam, een andere, betere wet formuleren. Alles op alles zetten om alle landen veilig te houden, dichtbij en veraf.

Ik zou voorstellen de ontheemden en vluchtelingen op te vangen in een systeem dat voor ons meerdere oplossingen biedt.

In de eerste plaats, mensen willen wel vluchtelingen opvangen, (ook zij die roepen AZC weg ermee!) maar niet zoveel op één plek. Het is wetenschappelijk aangetoond, dat opvang in grote groepen, op afstand van onze eigen gemeenschappen, geen gelukkig leven en ook geen gezond leven tot gevolg heeft. Het leidt tot eenzaamheid en criminaliteit.

1. Zorg ervoor dat de COA vooral kleinschalige opvang financiert, in plaats van alleen de grootschalige opvang. Dit is beter voor de vluchtelingen en voor onze gemeenschappen. Dan kunnen wij de mensen makkelijker een waardevolle plek geven in ons midden. De gemeenten zijn nu gedwongen in te zetten op grootschaligheid, omdat er anders geen financiering is. Daar moet een einde aan komen.

2. Ieder mens moet vrijelijk kunnen bewegen en leven waar hij wordt geroepen, wil leven, onder de hemel.

3. De mensen die hier zijn kunnen ons helpen bij de biodiversiteitscrisis, klimaatcrisis, arbeidscrisis, brandstofcrisis, ruimtecrisis en nog meer op te lossen.

Wij stellen voor een netwerk voor gastvrijheid en zinvolle arbeid in te richten, waarin opgenomen alle plekken waar op een gezonde manier met vrijwilligers voedsel wordt geproduceerd. Dit zijn Herenboeren, Voedselbossen, mensen op “Land van ons” en zo meer. Dit netwerk verbinden we met lange afstandspaden. Te voet en op de fiets kun je van de ene plek naar de andere. Bij deze plekken, met duurzaam gezond voedsel, zorgt u in samenwerking met de betrokkenen en mensen in de omgeving voor goede huisvesting. De centra voor gastvrijheid en heilzaam leven, worden gerund door betrokken deskundigen, die ook voor mensen met een GGZ achtergrond een goede begeleiding kunnen geven. Ieder die logeert, helpt mee op het land, bij de groeten- en fruitproductie en de distributie en verwerking. Dit netwerk wordt gesteund door de fietsersbond, lange afstandspaden en Leger des Heils, GGZ, Asielkerken, diaconieën, e.d., een groot groeiend netwerk voor gastvrijheid en vrijheid en eerzaam leven. Deelnemers in dit netwerk moeten goed herkenbaar zijn en betrouwbaar, als voorheen ook kloosters en scholen waren. Neem als voorbeeld het oude St Joseph ziekenhuis in Groningen. Daar leven nu 250 mensen in sociale gezonde samenhang.

Ik verwacht dat u hiermee een eind maakt aan alle regels die ons verder afbrengen van humaniteit. Dat u onmenselijkheid en niet sociaal gelijkwaardig gedrag en behandeling afzweert in naam van de mensheid, inclusief de Christenheid. Heb vertrouwen dat mensen heel graag goed samen leven en elkaar willen leren kennen, elkaar in waarde willen laten. Als u dit niet doet, gaan veel levens en veel talent verloren. Zal ons land verder afglijden in verdeeldheid.

Zorg er voor dat de familie in de Open Hof Kerk Vrij kan worden en eindelijk weer kan gaan leven.

Ik, wij reken(en) op u. Wij zijn altijd bereid mee te denken en mee te werken.

Met hartelijke groet namens Stichting Leven met de Aarde

5.1.2.e (secretaris)

5.1.2.e

5.1.2.e

Tel 5.1.2.e