

**Korte toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer,
mr. Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck, ter gelegenheid van de
nieuwjaarsontvangst van H.M. Koningin Beatrix op Paleis Noordeinde
op dinsdag 9 januari 2007**

Majesteit,

Van harte wil ik u namens alle aanwezigen danken voor deze ontvangst bij de start van het nieuwe jaar. Een jaar waarin wij graag delen in de vreugde bij U en Uw familie over een 40-jarige huwelijksband en de verwachting van nieuwgeboren leven.

2007 wordt ook anderszins een belangrijk jaar: voor Nederland, voor Europa en voor ons Koninkrijk.

In ons land wordt een nieuwe regering gevormd. De te snelle afwisseling van verschillende kabinetten in de afgelopen periode heeft de behoefte aan stabiliteit vergroot. Op de betrokkenen bij de vorming van een nieuwe regering rust dan ook een zware verantwoordelijkheid. Gehoopt mag worden dat het resultaat van formatiebesprekingen niet beoordeeld wordt vanuit het gezichtspunt wat de verschillende partijen aan verlangens hebben ingeleverd, maar wat men ervoor over heeft gehad om tot een regering te komen die de uitdagingen van het eerste kwart van deze eeuw – nationaal en internationaal - aankan. Bij regeringsvorming dienen eigen belang en eigen gelijk te worden ontstegen ten behoeve van een lotsverbondenheid die haar doel én inspiratie vindt in het wel en wee van de mannen, vrouwen en kinderen die zich in ons land thuis willen voelen. De daadkracht die daarop herkenbaar is gestoeld, maakt een kabinet geloofwaardig en vertrouwenswaardig. Moge zo'n kabinet tot stand komen in een tijdspanne die voorkomt dat een hypotheek ligt op de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. De provincies zijn immers mede-overheden met een eigen, toegevoegde waarde in ons staatsrechtelijk bestel. En eenzelfde politieke samenstelling van beide Kamers der Staten-Generaal moge uit oogpunt van stabiliteit wenselijk zijn, zij biedt getuige onze historie daarvoor geen garantie.

Garanties zijn er ook niet voor Europa; vertrouwen van burgers moet worden verdiend.

2007 markeert een halve eeuw Europese gemeenschappelijkheid die startte met zes West-Europese landen. Destijds zou de historische overwinning op de naoorlogse deling van Europa en een gemeenschap van 27 landen een droom zijn genoemd. We zijn van droom naar daad gegaan, maar tegelijkertijd van bezieling naar bezinning.

50 jaar lang heeft Europa borg gestaan voor vrede, veiligheid en voorspoed binnen zijn grenzen. 27 Landen hebben nu de kans hun krachten hernieuwd te bundelen om tevens bij mondiale fenomenen zoals klimatologische veranderingen, energiezekerheid, terrorismedreiging en migratieproblemen van betekenis te zijn. Van betekenis, opdat burgers zich in hun eigen bestaan, dat van hun kinderen en kleinkinderen veilig weten. Het is dan ook terwille van hen dat Nederland zich uit de wurggreep van de referendumuitslag moet ontworstelen, de schijn van angst voor de kiezers inruilt voor de durf weer verantwoordelijkheid te nemen, de bij het referendum kenbaar gemaakte zorgen van burgers serieus neemt zonder het denken over voortgang te bevriezen. Wij wensen Uw regering daarbij wijsheid, creativiteit en overtuigingskracht toe.

Net zomin als een verenigd Europa doel in zichzelf is, zijn de staatkundige hervormingen binnen ons Koninkrijk dat. Deze behoren gericht te zijn op welzijn en welvaart van zijn inwoners. 2007 zal het jaar zijn waarin de Nederlandse Antillen als land zullen worden opgeheven. Het is onze hoop dat bij de verdere vormgeving blikvernauwing wordt vermeden door autonomievraagstukken te plaatsen in het perspectief van maatschappelijke doelen met speciaal oog voor de meest kwetsbaren. Geworteld in de Koninkrijksband, gevestigd door het vermogen daadwerkelijk mensen en gemeenschappen te dienen.

Graag zou ik dan ook het glas willen heffen op een inspirerend jaar voor ons Koninkrijk, ons Europa en ons eigen Nederland!