



Toespraak

van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, prof.dr. J.A. Bruijn,
ter gelegenheid van de aanbidding van de Chanoekia-kandelaar aan het parlement

datum 19 december 2019

Dames en heren,

Het is een grote eer dat ik vandaag, mede namens de Voorzitter van de Tweede Kamer, deze Chanoekia in ontvangst mag nemen.

Heel hartelijk dank!

“Want een mitswa is een lamp en Tora licht”, zoals Spreuken 6 vers 23 luidt. Of zoals in de Statenvertaling staat, waartoe de aanzet dit jaar 400 jaar geleden met de Synode van Dordrecht werd gegeven: “Want het gebod is een lamp en de wet is een licht.”

Zondagavond begint het feest van het licht dat acht dagen duurt, even lang als het wonder van Chanoeka:

het kruikje olie waardoor de Menora acht dagen kon branden na de herinwijding van de tempel van Jeruzalem. Net zo lang als nodig was om genoeg nieuwe gewijde olie te maken.

Eén van de geboden, mitswot, is om ieder jaar de Chanoekia te ontsteken, ingesteld om de wonderlijke hergeboorte van het licht in de tempel te herdenken.



datum 19 december 2019

blad 2

Chanoeka verandert de Menora van een voorwerp dat daglicht gebruikt in een voorwerp dat de duisternis gebruikt.

Met Chanoeka wordt de Menora verplaatst vanuit het binnenste van de tempel naar de straat, en van de dag naar de avond.

Wij zullen de kandelaar plaatsen in het raam aan het Binnenhof, zodat de boodschap van het licht kan verspreiden.

Ik wens u allen een goede Chanoeka.

Chag chanoeka sameach!